

Paul Sedir

Υβόν Λε Λού (Yvon Le Loup)
(Tau Paul)



Γεννήθηκε στις 2 Ιανουαρίου 1871 στο Dinan και πέθανε στις 3 Φεβρουαρίου 1926, σε ηλικία 56 ετών στο Παρίσι.

Ήταν Γάλλος βαθύτατα Χριστιανός. Έφτασε στο αξίωμα του Γνωστικού Επισκόπου (Tau Paul). Στα 1909 προς γενική κατάπληξη των φίλων και μαθητών του, εγκατέλειψε όλες τις άλλες δραστηριότητές του και αφοσιώθηκε στον καθάρο Χριστιανικό Μυστικισμό. Υπήρξε στενός συνεργάτης του Στανισλάς ντε Γκουαϊτά και του Ζεράρ ντ'Ανκώς (Parus). Χρημάτισε μέλος του πρώτου Υπάτου Συμβουλίου του Μαρτινιστικού Τάγματος στο Παρίσι και ήταν μόνιμος συνεργάτης του στο περιοδικό "Initiation" από ηλικία 21 ετών. Εκεί έγραψε πολυάριθμα άρθρα. Το συγγραφικό του έργο είναι σημαντικότερο και ιδιαίτερα, τα περί Ροδοσταυρισμού συγγράμματα.

Το μυητικό του αλλά και το λογοτεχνικό του όνομα, ήταν "Paul Sedir". Το όνομα Sedir είναι αναγραμματισμός της λέξης **desir=επιθυμία**. Αυτή η λέξη αποτελεί όρο κλειδί στην μυστικιστική φιλοσοφία του Λουί-Κλωντ ντε Σαιν-Μαρτέν, γνωστού ως «Αγνώστου Φιλοσόφου». Με λίγα λόγια, «ο άνθρωπος της Επιθυμίας», είναι η κατάσταση εκείνη στην οποία φτάνει ένας άνθρωπος, όταν κατορθώσει να τιθασει όλες τις γήινες επιθυμίες και δεν απομένει παρά μόνο μία, το ότι ποθεί διακαώς το Φως του Χριστού.

Αποκαλούσε τον Χριστό «Φίλο» του Ανθρώπου και απευθύνθηκε προς όλους εκείνους τους «Πνευματικούς Φίλους» του Χριστού, του «Φίλου», προσκαλώντας τους να μιμηθούν τον Χριστό, προσφερόμενοι σε θυσία όπως κι Εκείνος. Ίδρυσε την Ανεξάρτητη Χριστιανική Κίνηση: «Amities Spirituelles». Ζητούσε από τους οπαδούς του να μελετούν την ζωή, τους λόγους και τις πράξεις του Χριστού, θεωρώντας πως περικλείουν ό,τι χρειάζεται να μάθει ο άνθρωπος. Δίδασκε πως, ασκώντας την ταπεινοφροσύνη, θα κατορθώσουν να ακούσουν μέσα τους την φωνή του Λόγου, αποκτώντας έτσι την Γνώση. Τους καλούσε να υπηρετούν όλα τα όντα δίχως να περιμένουν την οποιαδήποτε ανταμοιβή και να προσφερθούν ως καύσιμα για να δυναμώσει το Πυρ του Λόγου.