

## Jules Doinel

(Jules-Benoît Stanislas Doinel du Val-Michel)

(*Tau Valentin II*)



Γεννήθηκε στο Moulins (Γαλλία) στις 8 Δεκεμβρίου 1842 και πέθανε στο Carcassonne στις 16 Μαρτίου 1902. Θεωρείται θεμελιωτής του σύγχρονου Γνωστικισμού. Πατριάρχης της Γνωστικής Εκκλησίας με το όνομα «Tau Valentin II», και μετέπειτα «Valentinius». Χρησιμοποίησε πολλά ψευδώνυμα (Jean Kostka, Nova-lis, Kostka de Borgia, Jules-Stanislas Doinel, Jules-Stany Doinel, Jules Doinel Du Val-Michel).

Ξεκίνησε στους Ιησουΐτες τους οποίους όμως κατόπιν εγκατέλειψε. Ολοκλήρωσε τις δευτεροβάθμιες σπουδές του στο Stanislas College του Παρισιού, στη συνέχεια έγινε δεκτός στο Imperial School of Charters.

Ως Ελευθεροτέκτων, ο Doinel μυήθηκε στη στοά της Ορλεάνης Les emules de Montyon, της Grand Orient de France, στις 5 Νοεμβρίου 1884 και έγινε Διδάσκαλος τον Απρίλιο του 1885. Το 1892 έγινε Σεβάσμιος Διδάσκαλος της Στοάς του. Ήταν επίσης μέλος του Μαρτινιστικού τάγματος.

Η σύγχρονη Γνωστική Εκκλησία οφείλει την γέννησή της στον Jules Doinel. Μετά από όραμά του και την κατά τον ίδιο χειροτονία του από τον «Αιώνα» Ιησού, εγκατέστησε την «Συμπαντική Γνωστική Εκκλησία». Η Επισκοπική καθιέρωσή του δεν είναι έγκυρη για την Καθολική Εκκλησία ούτε για άλλες Χριστιανικές Εκκλησίες. Όμως η Αποστολική διαδοχή του J. Bricaud στη γραμμή διαδοχής αποκατέστησε αυτήν την εκκρεμότητα.

Ο Jules Doinel χειροτόνησε Επίσκοπο τον Fabre des Essarts (Tau Sinesius). Μετά το θάνατο του τελευταίου το 1917 η «Συμπαντική Γνωστική Εκκλησία» διαιρέθηκε σε δύο τμήματα, το ένα κάτω από τον Chamuel (Tau Bardesane) και το άλλο κάτω από τον Jean Bricaud (Tau Jean II). Από αυτό το δεύτερο τμήμα αναπτύχθηκε η Γνωστική Αποστολική Εκκλησία, κάτοχος της κανονικής πλέον Αποστολικής διαδοχής, διότι ο Jean Bricaud (Tau Jean II) είχε ήδη χειροτονηθεί το 1912 από τον Επίσκοπο Louis-Marie-François Giraud ενώ αργότερα καθιερώθηκε Επίσκοπος. Με αυτόν τον τρόπο αποδόθηκε στο Γνωστικό ρεύμα η Αποστολική διαδοχή που του έλειπε.

Αφιερώθηκε στην παρουσίαση των διδασκαλιών του Σίμονα, οι οποίες του υπαγορεύονται από τις «φωνές» και τις οποίες καταγράφει και οι οποίες επιβεβαιώθηκαν πολλά χρόνια αργότερα, ανακαλυφθείσες στο Nag Hammadi!